

Minns sommaren i röda magasinet



När vintern kommer smygande är det skönt att tänka på den ljuva sommaren då Björn Berglund och Gerhard Franzén hade en utställning i Röda magasinet strax invid Lindholmens gård.

-Lindholmen är en fantastisk plats att bo på, säger Björn som flyttade till Lindholmen för fyra år sedan. Det som inspirerar mig till mitt målning här är naturen, årstiderna och de öppna vidderna häromkring Lindholmen.

Björn föddes i Skåne men flyttade som barn till Borås där han jobbade som grafiker. 1975 lämnade han Västergötland och kom till Täby med sin familj där han var

verksam där fram till han gick i pension för fyra år sedan och det var då Björn flyttade till Lindholmen.

-Fördelen med att vara pensionär är att man kan vara konstnär på heltid, skrattar Björn.

Som Lindholmenbo känner man igen sig i Björns tavlor.

-Man kan sammanfatta det så här: Jag tar med mig känslan från Lindholmens fantastiska natur hem och sätter upp den på väggen, säger Björn med ett skratt. Jag har alltid mina teckningar till grund sedan jobbar jag fram motiven i olja och akva-

rell. Ibland så arbetar jag om dem flera gånger innan jag blir nöjd.

Tillsammans med fotografen Gerhard Franzén hyr Björn ett torp i Lindholmen som fungerar som ateljé.

Gerhard har varit verksam fotograf i 20 års tid och har också sina rötter på västkusten.

-Jag började i Vårgårda fotoklubb. Vi reste mycket tillsammans och där fick jag blodad tand för fotografering. Min specialitet är vatten, rinnande vatten och fruset vatten. Det är någonting väldigt speciellt med just vatten. Men också skogen är en

stor inspiration säger han. Det är alltid skönt att vara ute i naturen. Viktigt för min konst är att när jag tar bilder så gör jag ingen som helst efterbearbetning av fotografierna. Utan en bild som jag tar är en ren reflektion av vad jag ser igenom kameran. En bild ska enligt mig inte manipuleras.

Björn Berglund har ställt ut på röda magasinet flera somrar, och förhoppningsvis återkommer han och Gerhard Franzén även nästa år. Till dess får vi njuta av de sköna sommarminnena här.

Text och foto: Björn Thidell

